

Βιβλιομανία - Βιβλιολατρεία

Κριτικές - Απόψεις Βιβλίων, Διαγωνισμοί, Παρουσιάσεις Βιβλίων, Συνεντεύξεις με συγγραφείς, Νέες κυκλοφορίες βιβλίων, Αφιέρωματα σε συγγραφείς και Διάφορα θέματα για τα βιβλία

Αποφθέγματα Ελλήνων συγγραφέων (2) | Αποφθέγματα ξένων συγγραφέων (3) | Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς (3) | Διαγωνισμοί (183) | Έλληνες κλασικοί συγγραφείς (2) | Έλληνες σύγχρονοι συγγραφείς (44) | Κριτικές βιβλίων Διαμάντη Βασιλική (646) | Κριτικές βιβλίων Κάργα Αγγελική (4) | Κριτικές βιβλίων Κουρουτάκη Χάιδω (50) | Κριτικές βιβλίων Μπαντούνα Χρύσα (5) | Κριτικές βιβλίων Μπουντουβή Μαρία (13) | Νέες κυκλοφορίες (1031) | Ξένοι κλασικοί συγγραφείς (3) | Ξένοι σύγχρονοι συγγραφείς (9) | Παρουσιάσεις βιβλίων (19) | Ποικίλη θεματολογία (74) | Προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων (2) | Προσκήσεις παρουσιάσεων βιβλίων (144) | Συνεντεύξεις (242)

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Κριτική Βιβλίου "Μα, μπαμπά, είναι χάλια!" της Παναγιώτας Πλησή



Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα γνωρίσουμε τη Λένα. Η Λένα είναι ένα πανέξυπνο κορίτσι αλλά έχει για αδερφό έναν χαζό, για μπαμπά κάποιον λίγο χαζό και λίγο έξυπνο και για μαμά κάποια που ξαναπαντρεύτηκε και θέλει να φωνάζουν μπαμπά τον Στέφανο, τον νέο της σύζυγο.

Όλα καλά μέχρι που ο μπαμπάς της, ο αληθινός της μπαμπάς και όχι ο Στέφανος, θα τους γνωρίσει τη Μαρίνα... συγγνώμη τη Χάλια ήθελα να πω, να μην εκνευρίσω τη Λένα και έχω προβλήματα.

Και κάπου εκεί ξεπετάγεται ο φίλος του μπαμπάς της, ο οποίος ζαλίζεται από τη συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Το βιβλίο είναι χιουμοριστικό, έχει μία ωριμότητα και θέτει σοβαρά θέματα όπως είναι το διαζύγιο, η νέα οικογένεια, η αποδοχή των νέων συντρόφων στη ζωή των γονιών και κατ' επέκταση και στις ζωές των παιδιών.

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί με θέμα το διαζύγιο και το πως τα παιδιά γίνονται μπαλάκι στις ορέξεις των γονιών, στις διαμάχες τους και στις αντιπαλότητες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα στο χωρισμένο ζευγάρι. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι σημαντικό να διαβαστεί τόσο από τα παιδιά που ζουν μία τέτοια κατάσταση όσο και από τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να δουν με ωριμότητα και σοβαρότητα το γεγονός του χωρισμού και του διαζυγίου αλλά και πώς οφείλουν και πρέπει να φερθούν απέναντι στα παιδιά και στον άνθρωπο, με τον οποίο μέχρι πρότινος μοιράζονταν τον χρόνο τους και τη ζωή τους.

Βασιλική Διαμάντη

Αναγνώστες Βιβλιομανίας - Βιβλιολατρείας

Ακόλουθοι (70) [Επόμενα](#)



[Παρακολούθηση](#)

Translate - Μετάφραση

Επιλογή γλώσσας

Με την υποστήριξη της [Google](#) Μετάφραση

Τελευταίες αναρτήσεις

ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ



Twitter

Αθήνα

1554

Ιούνιος 17, 2020

Γεγονότα

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

169η ημέρα, 25η εβδομάδα
Ανατολή Ηλίου 5:02, Δύση 19:50